

GH:aren

Nr. 4 Årg. 4 Juli 1957

Man har anledning att glädjas. Ty innan vi ens hunnit sätta igång kampanjen - eller vad man skall säga - för Hellas Jubileumsfond 1958 fortsätter pengar att flyta in. Simon Alenius - kämpen från flydda dagar - har sändt 100 kronor och dessutom lovat hjälpa till med "Hellas historia", som kommer så småningom. Hagbard Dannel - överenergetisk kortdistansare i diverse rekordlag - har visat att "gammal kärlek rostar aldrig" genom att överlämna också en hundralapp. Dicken Brennius, Oscar Kihlström, Ivar Liljekvist, Rolf Hagstrand, Gösta Sköldström och Carl Ström är med i samlingen över tecknare. Skulle vi ha glömt någon, beror det på, att vi inte fått in alla namnen. En del har sändt pengar direkt till klubben i stället för till GH. Men man kan bara konstatera, att alla sätt är bra utom de tråkiga ... vi återkommer med en uppställning i nästa nummer.

Glädjeanledningen nummer två bildar en rapport från Olle Gaimar, som i prissamlingssyfte ringde Georg Robell - fin kvartmilare på sin tid - och det blev 200 kronor. Olle blev både glad och imponerad. Och man kan väl säga, att Georgs inställning till klubben överensstämmer med "Habbas".

Så var det glädjeämne nummer tre. I föregående nummer av GH:aren rapporterades en knal början i friidrottsserien med knappa förluster. Men så har det gått så mycket bättre senare med tre raka segrar över Spårvägen, Kronoberg och Linnéa. I den sista matchen blev resultatet 71-57 och "parisare" för hela laget ute på Hellasgården under GH:s värdskap. Kurt Lundkvist - gammal Europamästare i höjd - fick sällskapets silverknappar. Inte för några rekordresultat (13 i kula och 39 i diskus är bra nog) utan för sin lojalitet, klubbkänsla och personliga egenskaper. Det finns nämligen knappast någonting, som kan hindra honom från att ställa upp, när klubben kallar, Han är dock 43 år. Boris Jönsson (31.29) och Lennart Jonsson (48.9) Stockholmsmästare i år, fick var sitt lilla GH:pris, och Tord Johansson, som sänkte sitt rekord på 3000 med 10 sekunder till 8.56 jämte Anders Lindahl (16 år och Jakobs ättelägg) bättrade på sitt rekord i höjd med 5 cm. till 1.83, belönades av "Kihlis". Hela friidrottslaget är en samling fina pojkar - det kan man inte ta miste på, när man har haft tillfälle att följa dem (långa stafettlaget gjorde 3.20 och korta 44 i DM - bra och bättre blir det)

Kräftträffen blir den 29 aug. ute på Hellasgården med början kl. 19 (det kan inte bli tidigare datum, då de nu pågående succeartade idrottsskolorna inte slutar förrän den 25). Vid samma tillfälle blir det introduktion av Bågskytte. Per-Otto grejar alla detaljer och sen skall vi väl sätta igång en sektion - mera därom senare. Pricka för den 29 och hjärtligt välkommen

Simhoppare fantomseglade Gotland runt. Vem annan än Lennart Brunnhage (5. i OS-48) som tycks vara bäst av oss alla i det våta elementet. Vi andra mindre "fantomer" bugar oss för prestationen, att vinna klassen med 8 timmar (inte minuter). T.o.m. skeppsredare Salén var imponerad hörde jag av massör Haglund, som knådar denne också (han behandlar en annan också). Hur skulle det vara, Lennart, med litet "rundsnaack" den 29 aug.?

Olle Östergren fyller 50 år den 8 augusti. Det har man kanske svårt att tänka sig, ty det var inte så länge sedan, han härjade i polobaljorna. Och för övrigt ser han ut, som om åren gått spårlöst förbi. Som valigt bifogar vi en blankett för dem, som vill vara med om uppvaktningen.

I Medborgarhuset kommer vi att ordna en familjeafton frampå höstkanten. Det är tänkbart, att vi kan övertala Flyggeneralen Björn "Bjuggas" Bjuggren att tala om ett och annat från sitt verksamhetsfält. Vi återkommer...

Årsavgiften 1956 (1955) har glömts av några och det är av denna anledning, som ett inbetalningskort bifogas. Det är ju bara fråga om en femma (resp. tia).

Hellasordföranden Arne Marteng och dito sekr. Edvard Roxne deltog (medtal) i träffen på Hellasgården. Bland gästerna märktes Erik "Hellas-Pelle" Pettersson, Gösta Bergström och naturligtvis Jakob Lindahl. Kalle Lager och Ingvar Hallström skyntade i storstugan, pigga och nyta efter bastubad och fika.